



# ATLANTA NOS OVERPELT

Beste boscrossers (met de fiets),

Op 11 november organiseren we weer een veldtoertochtje rond Hechtel. Hiermee willen we Paul Truyens even herdenken.

We starten bij café "Den Dorpel" om 10 uur. Don Boscostraat 119, Hechtel. Er zijn 2 afstanden uitgelijnd met pijlen: 22 en 35 km ongeveer.

Onderweg zorgen we voor een soepke met een stukske brood of zoiets...

Een wandelingske van een paar uur kan ook voor de niet-fietsers.

Bij aankomst aan café Den Dorpel kunnen we nog wat napraten bij een stukske vlaai en een pintje.

Als je ons wil verwittigen of je komt, dan kunnen wij proberen om genoeg vlaaien te bakken en soep te koken.

Je kunt het aantal personen doorgeven aan: [toon.scheepens@skynet.be](mailto:toon.scheepens@skynet.be)

Tot dan, dan....

